

Edito

Beste lezer

Met heel veel plezier kan ik jullie de nieuwe Pasaporte van ons CVO aanbieden.

Wanneer je vandaag de krant doorbladert, is er weinig of geen opbeurend nieuws in te bespeuren. Gelukkig is er de Pasaporte van het CVO Leuven-Landen! Een krant die het leven van ons CVO uitademt. Ook in deze editie kan je lezen dat ons CVO op heel wat terreinen actief is.

We blijven inzetten op een kwaliteitsvolle organisatie. Ons centrum heeft het ESF-kwaliteitslabel behaald. Een garantie dat je in ons centrum goed zit ... Voor ons een bevestiging van de inspanningen die we doen om een kwaliteitsvolle organisatie te zijn. We zullen ons blijvend een spiegel voorhouden om de kwaliteit hoog te houden en nog beter te doen. Alleen op die manier kunnen we met grote voorsprong het grootste centrum van de regio blijven.

Daarnaast blijven we investeren in activiteiten die ons centrum breder maken dan alleen een opleidingscentrum. We blijven aandacht besteden aan internationalisering, we blijven inzetten op centrumactiviteiten die de cursisten toelaten elkaar beter te leren kennen, en we pogen ook maatschappelijk een bijdrage te leveren voor een betere wereld.

Veel leesplezier.

Gunther Degroote
directeur

In de kijker...

blz. 1 Edito

blz. 2 Onder collega's

- ♦ NT2 - NT wat? Meer dan hoofdtijden en vervoeringen

blz. 3 C'est arrivé près de chez vous

- ♦ Slansjva
- ♦ Net gemist: CVO zingt en swingt²

blz. 3-4 In Europa

- ♦ Juiste spoor leidt naar Denemarken
- ♦ Goed bezig
- ♦ Witloofsoep en naakte ravioli

blz. 4-5 Op stap

- ♦ The Bonnie Banks Experience
- ♦ Weinig groen, veel Delvaux

blz.5-7 Cursussen onder de loep

- ♦ Etiquette voor studenten Rechtspraktijk
- ♦ Voor wie eens iets anders wil
- ♦ VDAB-cursisten halen in recordtempo hun diploma graduaat Boekhouden
- ♦ Vreemd boekhoudtaaltje
- ♦ Afgestudeerden HBO5 Boekhouden en Rechtspraktijk schooljaar 2010-2011

blz. 7-8 Achter de schermen

- ♦ Peter doet het weer
- ♦ CVO aan de dop!
- ♦ Werken voor een goed doel helpt!
- ♦ Workshop creatief schrijven

blz. 8 Personalia



1 van de 1000 schoolgaande kindjes die een boekentasje, gevuld met studieboeken, hebben gekregen met de steun van Opus III, zie blz. 8

Onder collega's

NT2 – NT wat?

Meer dan hoofdtijden en vervoegingen

Dat het CVO Leuven-Landen een bontgekleurde gemeenschap vormt, is grotendeels te danken aan de honderden cursisten die overdag en 's avonds NT2 volgen, Nederlands voor anderstaligen. Voor hen staat elke dag een legertje leerkrachten klaar. Christel Hendriks is al jaren coördinator van NT2.

Sinds kort geef je ook zelf les, Christel. Heeft dat je kijk op NT2 veranderd?

Als je enkel coördinator bent en geen les geeft, dan mis je toch een dieper inzicht in de doelgroep en de problemen die zich kunnen voordoen. Les geven aan een internationaal gezelschap dat enkel Nederlands als gemeenschappelijke taal heeft, vergt van een leerkracht veel creativiteit, geduld en openheid.

Ik heb nu nog meer bewondering voor de leerkrachten NT2: het zijn echt duizendpoten!

Waarom is Nederlands zo moeilijk? Kijk maar naar premier Di Rupo.

Is dat wel zo? Veel hangt af van de moedertaal, de scholingsgraad, of iemand al een tweede taal verworven heeft... Voor een Engelsman of een Duitser is Nederlands minder moeilijk dan voor een Chinees of een Iraakees. Als wij Arabisch leren, dan gaat dat ook minder vlot dan Spaans of Italiaans. Toch is een 'gunstige' achtergrond geen garantie voor succes en verstaanbaarheid. Oefening baart ook in talen kunst: prinses Maxima is daar een heel goed voorbeeld van. Onze premier heeft misschien gewoon wat minder aanleg en hij is ook niet meer van de jongsten. Misschien moeten we een Vlaams lief voor hem zoeken!

NT2 zit ook in een internationaal project. Wat is de bedoeling van On the right track en wat zijn de eerste resultaten?

Samen met onze internationale partners hebben we een roadmap rond trajectbegeleiding ontwikkeld en die wordt nu volop uitgetoet. Cursisten NT2 leren Nederlands met verschillende doelen. De bedoeling van het project is een instrument te ontwikkelen dat de leerkracht helpt om zijn (haar in ons geval) cursisten te begeleiden om die studiedoelen te bereiken. Concreet zijn we gestart met vragenlijsten waarin cursisten hun doelstellingen en opmerkingen kwijt kunnen. Die informatie vormt de basis voor individuele motivatiegesprekken. Indien nodig kunnen cursisten terecht in remediëringsgroepjes. Dit schooljaar zijn er vier studiegroepjes waarin frequente problemen aangepakt worden. Het is allemaal heel

spannend wat de uitkomst zal zijn! In juni komt er een internationale workshop waarop de resultaten voorgesteld worden.

Gaan jullie ook bij onze noorderburen kijken?

In Nederland volgen de veranderingen zich in een razendsnel tempo op. De NT2-sector is daar helemaal overhoop gehaald: de overheid heeft het budget drastisch verlaagd, het NT2-aanbod werd op de vrije markt gegooid met alle gevolgen van dien voor kwaliteit en uniformiteit. Ik hoop dat wij die trend niet volgen in Vlaanderen en bedachtzamer omgaan met veranderingen.

Wie alleen maar een cursus volgt, komt er meestal niet. Hebben jullie ook een aanbod naast de lespakketten?

In ons centrum zijn er vanaf dit jaar remediëringsgroepjes. Elke leerkracht geeft haar cursisten ook tips om Nederlands te oefenen en gaat één keer per module 'leren buiten de school'. Cursisten met uitspraakproblemen kunnen naar de logopediste van het Huis van het Nederlands of naar de dictielessen van de Integratiedienst. Informeler zijn de "Language en liquids"-avonden die ons CVO organiseert. Voor een babbel met Vlamingen kunnen cursisten NT2 terecht in Café Combinne.

Onlangs sprak een cursist me aan. Meneer, zei hij, vind jij het normaal dat de leraar één punt aftrekt per spellingfout? Licht de klemtoon op vlotheid of op accuraatheid?

De focus ligt op communicatie en die komt voor de vorm. Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht voor vormcorrectheid is. Sommige fouten slijpen snel in, dus moet je hier vanaf het begin aandacht voor hebben. Het is dus best mogelijk dat op een testje schrijfvaardigheid de focus lag op een bepaald spellingsprobleem en dat hiervoor een punt afgetrokken werd.

Mark Michiels



Wegens de mondelinge examens kon slechts een kleine delegatie NT2-leerkrachten poseren op het dak van het CVO.

C'est arrivé près de chez vous

Slansjva *

Op 11 mei had iedereen, die niet in de polyvalente ruimte van CVO Landen vertoefde, ongelijk. Mark Dermul van de VZW Whivie bracht voor de cursisten Engels een whiskytasting om u tegen te zeggen. Zijn verslag van de smaakvolle avond vind je op <http://blog.whivie.be/#post938>.

Lees hieronder het relaas van één van de deelnemende cursisten.

Een aantal cursisten uit het tweede en derde jaar Engels, onder leiding van juf Marleen, trokken vol verwachting naar het evenement. Echtgenoten, vrienden en vriendinnen waren ook zeer welkom. Een mooi groepje van voornamelijk dames was zeer benieuwd of we al dan niet een echte "Schot" te zien zouden krijgen. Onze "Schot" in kwestie was een Belg die zéér mooi en zéér verstaanbaar Engels sprak.

Hij was in Schotse klederdracht en prompt viel de gebruikelijke vraag of hij al dan niet iets onder de "kilt" aan had. Zijn antwoord bracht ons direct in de juiste stemming. Na een leerrijke uiteenzetting over de manier van whisky stoken mochten we proeven van 6 verschillende whisky's. Eerst het "hemelse" vocht in het glas laten walsen, daarna ruiken en dan pas proeven door de whisky even in de mond te houden, om de smaakpapillen te activeren, vooraleer in te slikken. We kregen nogal grote porties, en hoe later op de avond en hoe meer proeven, hoe meer decibels. En er werd ook gekocht. De meesten kwamen buiten met 1 of 2 flessen onder de arm. Mark Dermul was zó tevreden dat hij tot één van de toehoorders zei: "Ik zal jou nooit vergeten". Het was een gezellige, aangename en leerrijke avond en zeker voor herhaling vatbaar.

* "good health" in het Gaelic

Trees V.

Net gemist: CVO zingt en swingt² (18 november 2011)



In Europa

Juiste spoor leidt naar Denemarken

Denemarken. De derde etappe, na Pamplona en Malmö, in het project "On the right track". Eind september trokken drie leerkrachten naar de bakermat van Hans Christian Andersen om er samen met de andere Europese partners te brainstormen over dit Grundtvigproject.

In "On the right track" werken zes landen (België, Spanje, Denemarken, Zweden, Turkije en Polen) aan een roadmap die cursisten moet helpen bij het leren van hun gastlandtaal. Of je als buitenlander nu Deens leert in Odense, Spaans in Pamplona, Pools in Lodz of Nederlands in Leuven, de moeilijkheden blijken overal erg gelijkend. Hoe kunnen we cursisten helpen bij het verwerven van de gastlandtaal? Die vraag

was het uitgangspunt vorig schooljaar tijdens de eerste meeting in Pamplona. Al snel kwamen we er achter dat we de cursisten een kader op maat moesten aanbieden om hen op het juiste spoor te krijgen (zie ook interview Onder collega's). In Odense kregen we onder meer een duidelijk zicht op het Deense onderwijs en een boeiende uiteenzetting over afstandslernen, waar onze partner Laerdansk al erg ver in staat. Gelukkig was er ook nog tijd voor wat ontspanning: een wandeling door het gezellige (en zonnige!) Odense, een bierproeverij en zelfs een bezoekje aan het strand. Volgende afspraak is het Turkse Osmaniye in maart, en dan is het aftellen naar het internationaal colloquium dat het CVO Leuven-Landen zelf organiseert in juni.

Dorinda Dekeyser

Goed bezig

Op 24 mei 2011 vond er in ons centrum een kwaliteitsaudit van het ESF-agentschap plaats. Naar aanleiding hiervan kende de ESF-auditcel het CVO Leuven-Landen het ESF-kwaliteitslabel toe voor 3 jaar.



Het ESF (Europees Sociaal Fonds) wil de creatie van meer en betere banen in de EU ondersteunen. ESF doet dit door medefinanciering van nationale, regionale en plaatselijke projecten die zorgen voor

een verbetering van het werkgelegenheidsniveau, de kwaliteit van banen en de integratie op de arbeidsmarkt in de lidstaten en de regio's. De kwaliteitsaudit is uitgewerkt volgens een organisatiebreed kwaliteitsgroeimodel, gebaseerd op het EFQM-model. Aspecten als personeelsbeleid, betrokkenheid van de medewerkers, beheer van infrastructuur en middelen, financieel beleid, resultaten,... werden door de auditoren getoetst via interviews en het inkijken van verslagen, rapporten en dossiers. Met dit label wil het ESF-Agentschap er over waken dat elke organisatie die subsidies ontvangt een minimale kwaliteit garandeert en continu werk maakt van verbetering.

Katty Jaubin en Veronique Minten



Smakelijke persvoorstelling van Cooking Square op 24 oktober 2011

Witloofsoep en naakte ravioli

Drie jaar geleden gooiden leerkrachten en cursisten van het CVO Leuven-Landen zich vol enthousiasme in hun eerste Europese avontuur. Inter², zo heette het Grundtvigleerpartnerschap waarin cursisten uit Finland, Italië, Duitsland en België recepten uitwisselden en elkaar honderduit vroegen over de lokale keuken. En dat allemaal in de taal die ze op dat ogenblik leerden. In september 2010 liep het leerpartnerschap af. Het leek ons een boeiend idee iets te doen met de verzamelde recepten. De cursisten reclamefotografie van ons centrum maakten er een eigen project van en voorzagen de geselecteerde recepten van foto's, het ontwerp van het kookboek werd een examenopgave voor de cursisten Indesign en groentekok Frank Fol schreef er een smakelijk voorwoord bij.

Duitse pannenkoeken, Finse gemberkoekjes, Belgische asperges en Italiaanse naakte ravioli, je vindt er alles over in de meertalige publicatie Cooking Square, te koop op het secretariaat voor 8 €.

Dorinda Dekeyser

Op stap

The Bonnie Banks Experience 24-29 juni

Driver guide Pat Douglas in de bus: 'What does a Scotsman wear under his kilt?' Nu gaan we 't weten, denkt iedereen. 'Socks and shoes', is het antwoord, en we staan weer even ver. Oh ja, ik ben ook het aardappelmestje vergeten, dat in zijn sok steekt. Vies van grapjes zijn ze niet, de Schotten, zeker niet over de Engelsen. Nog eentje: 'What is the only good thing that comes out of England?' 'The road to Scotland!'

Terwijl het in mei nog de hele maand regende, hadden wij meer geluk. Het regent trouwens nooit in Schotland. 'Vloeibare zon' noemen ze dat daar. Glen Coe even na regenval is een plaatje. Je raakt niet uitgekeken op de honderden watervalletjes die van de Three Sisters naar beneden sijpelen. Peace and quiet dus, zou je zeggen, ware het niet dat hier in 1692 een brutale massamoord plaats vond, waarna het clansysteem begon af te brokkelen.

En natuurlijk mocht ook de whisky niet ontbreken. Weet je wat whisky oorspronkelijk betekent? The water of life. We bezochten de oudste (legale) whisky distillery van het land.

We toerden rond Loch Lomond, het grootste meer van het Britse mainland, en reden tot aan de voet van Loch Ness (uit een enquête

bleek dat Nessie beroemder is dan Sean Connery), maar het allermooiste was de fietstocht rond Loch Katherine. Daarna wachtte ons nog de Royal Mile in Edinburgh, a city that begs to be explored.

Mark Michiels



In deze machtige vallei werd de Macdonaldclan door de Campbells op een laffe manier uitgemoord.

Weinig groen, veel Delvaux

Op dinsdag 25 oktober gingen we met de club van het 7^{de} jaar Spaans naar Louvain-la-Neuve voor een rondleiding door de jonge Colombiaanse studente Angela Maria Ocampo.

Onze gids wist ons te vertellen dat de Leuvense universiteit werd gesplitst tegen het einde van de woelige jaren zestig. Voor de nieuwe Franstalige universiteit werd een locatie dicht bij Waver gekozen. Begin jaren '70 waren de eerste leslokalen klaar en kon het onderricht starten.

Momenteel heeft de stad zo'n 30 000 inwoners, zowel studenten als werkende mensen. De stad is volledig verkeersvrij. Het autoverkeer vindt ondergronds plaats, waar ook voldoende parkeerplaats is voorzien.

Naast een theater, een cinema en een groot shoppingcenter, vind je er ook het Kuifjermuseum. Verder zijn er talloze horecazaken, zoals dat gebruikelijk is in studentensteden.

Opvallend is het gebrek aan groen: de wandelstraten zijn allemaal betegeld, slechts enkele bomen staan op de pleinen. Om toch voor wat natuur te zorgen werd vlak naast de stad een kunstmatig groot meer gedolven. Ook ligt er een groot aangeplant bos tegen de bebouwing. Op onze bezochtdag waren er voorbereidingen getroffen voor een groot studentenevenement. Net als in Leuven wordt er jaarlijks in oktober een 24-uren wedstrijd georganiseerd. In Louvain-la-Neuve fietst men dan. Niet gemakkelijk met al die bergjes rond de site.

Speciaal is het treinstation met reproducties van Delvaux. Zeker eens het bezichtigen waard. Allen daarheen dus. Wij hebben het ondertussen al gezien.

Frank Snijkers

Cursussen onder de loep

Etiquette voor studenten Rechtspraktijk

Op dinsdag 3 mei 2011 kregen de studenten van het vak *Communicatievaardigheden (Rechtspraktijk)* een gastles met als thema "Etiquette".

Na een kort historisch overzicht werd beklemtoond dat etiquette veel meer is dan de bijzondere omgangsregels die gelden in de hoogste kringen van onze maatschappij.

De goede, maar helaas ook uitstervende, gewoonte om op bus, trein of tram plaats te maken voor een bejaarde die later opstapt en dus eigenlijk zou moeten rechtstaan, is evengoed etiquette. Net zoals het netjes vormen van een rij aan een loket. Tot voor kort was het daarenboven zeer gebruikelijk om belangrijke personen niet te laten aanschuiven. De aloude eerbied voor personen bekleed met gezag heeft echter heel wat aan slagkracht moeten inboeten sinds de jaren zestig van de vorige eeuw.

Toch is er nog iets blijven hangen van de ouderwetse hoffelijkheid. Wie indruk wil maken, zal de ander laten voorgaan wanneer een

deuropening te smal is om twee personen tegelijk doorgang te verlenen. Wie aan een feestelijke dis genodigd wordt, loopt ogenschijnlijk het risico door de bomen het bos niet meer te zien, namelijk omwille van een overrompeling door diverse soorten van groot en klein bestek om niet te spreken van de verschillende glazen. Als algemene regel geldt dat men van buiten naar binnen tewerk gaat. De glazen worden van elkaar onderscheiden naar plaatsing, vorm en grootte. Niet te snel willen zijn, is aangewezen. Men dient zich daarnaast ook nog eens aan te passen aan de gedragswijze van de belangrijkste persoon aan tafel. Vindt deze het nodig de rode wijn in het waterglas te gieten dan wordt het als ongepast beschouwd het beter te willen weten en doen.

Het lijkt misschien anders maar de etiquette heeft tot doel het iedereen makkelijk te maken. Je weet vooraf wat je mag verwachten en waaraan jij je moet houden. Niets is immers zo onaangenaam als voor onprettige verrassingen te komen staan ten aanschouwe van een ruim publiek.

Johan Bruyninckx

Voor wie eens iets anders wil

Het CVO Leuven-Landen organiseert ieder jaar enkele cursussen in samenwerking met CEVORA. Twee jaar geleden volgde Lut Wouters de opleiding *Algemeen Bediende Personeelszaken*.

Waarom wou je een andere richting uitgaan?

Ik heb 17 jaar als apotheker gewerkt. Die studies waren eigenlijk nooit mijn eerste keuze en na al die jaren vond ik het toch tijd om iets anders te doen. Ik haalde geen voldoening meer uit mijn werk.

Hoe heb je de opleiding leren kennen?

Ik ben een jaar thuis geweest om uit te zoeken wat ik verder wou doen. Ik wist wel wat ik zeker niet meer wilde, maar wat dan wel? Ik zag in een krant, en later in de CVO-folder, een aankondiging voor de Cevora-opleiding *Personeelszaken*, en dat sprak me onmiddellijk aan. Het vakkenpakket leek erg interessant, vooral het Office-pakket was heel welkom. Het hele luik sociale wetgeving was voor mij ook erg

belangrijk.

Wat vond je van de opleiding als je er nu op terugblijkt?

De opleiding is een interessante combinatie van heel praktische vakken, die onmiddellijk toe te passen zijn. Er zijn geen overbodige vakken. Ik was ook tevreden over de gemotiveerde leerkrachten, die gewoon waren om met volwassenen te werken.

De groep waar ik in terecht kwam was gevarieerd. Dat is altijd leuk en leerrijk.

Wat vond je van de stage?

Ik heb geluk gehad en kwam op een stageplaats terecht (Randstad) waar ik veel mocht doen, veel verantwoordelijkheid kreeg en dus veel bijgeleerd heb.

Na de stage bood het bedrijf me onmiddellijk een job aan. Beter had het voor mij allemaal niet kunnen verlopen.

Lea De Bie

VDAB-cursisten halen in recordtempo hun diploma graduaat Boekhouden



Enkele studenten van het graduaat Boekhouden halen hun diploma op een kortere termijn door de modules in verschillende CVO's te volgen. Deze cursisten volgden meestal een opleiding tot hulpboekhouder bij het competentiecentrum van de VDAB en waren zo geïnteresseerd dat ze verder studeerden voor een graduaat. Ze krijgen één jaar ondersteuning van VDAB. In het hoofdkantoor van de VDAB volgden deze studenten enkele modules op graduaatsniveau (basis-

boekhouden, BTW en sociale wetgeving) en na een geslaagd examen kregen ze hiervoor dan ook een vrijstelling. Voor de overige modules van het graduaat Boekhouden kunnen de studenten terecht in de verschillende CVO's.

Natuurlijk moeten deze studenten hard werken om op zo'n anderhalf jaar alle modules van het graduaat af te ronden. Hun motivatie is dan ook erg groot. Zo volgt Patrick Peeters bijvoorbeeld gelijktijdig les aan het CVO in Diest, Leuven en Maasmechelen. Een andere student, Murteza Selçuk, volgt les in Diest, Leuven en Hasselt. Een derde student, Steven, volgt les in Leuven en Dendermonde. Hun lesrooster omvat een combinatie van lessen overdag en 's avonds. Zelf puzzelden ze uit welk traject hen het best paste, waarbij ze rekening hielden met het programma van de respectievelijke CVO's, hun woonplaats, de mogelijkheden van het openbaar vervoer, ...

Na hun graduaatsdiploma Boekhouden zijn sommige van deze cursisten nog geïnteresseerd in het door het CVO uitgewerkt verkorte traject naar een bachelor Boekhouden of een postgraduaat Fiscaliteit. Over de begeleiding van de lectoren van het CVO zijn ze zeer tevreden. De lectoren zijn zeer vakbekwame mensen en geven les vanuit hun beroeps- en praktijkervaring.

We wensen deze studenten een mooie toekomst toe met een job naar hun interesse!

Marleen Eyben

Vreemd boekhoudtaaltje

In tegenstelling tot wat veel mensen ten onrechte lijken te denken stopt de schoolcarrière van allochtonen bij ons niet nadat ze de verschillende NT2-modules doorlopen hebben. Kijk maar naar de allochtone studenten die deelnemen aan het graduaat Boekhouden. Recent startte het consortium met een studie naar dit specifieke doelpubliek, met het oog op verbetering waar nodig.



Op verschillende vlakken (financiën, mobiliteit, taal,...) wordt er gepeild naar het 'wel-zijn' van deze boekhouders in spe. Uit een kringgesprek met enkele van de (afgestudeerde) allochtone studenten Boekhouden blijkt dat de laagdrempeligheid in ons CVO een grote troef is. Tijdens of na de les kunnen ze met hun vragen terecht bij de lesgevers. En die vragen zijn er zeker, want moeilijke materies als BTW, sociale wetgeving en burgerlijk recht onder de knie krijgen in je moedertaal taal is al een hel(s)e klus, laat staan in een vreemde taal!

De opleiding is een opstap naar het vinden van een job, maar ook wie al werkt kan mee instappen in het programma. Dankzij het modulaire systeem kunnen de cursisten immers zelf kiezen welke vakken ze wanneer volgen. En hoe zit het dan met de financiële kant van de zaak? Ondanks de boeken die soms wat duur kunnen uitvallen, is de opleiding zeker betaalbaar. Daarenboven zijn er verschillende soorten korting waarop de cursisten aanspraak kunnen maken (zoals de VDAB-opleidingscheques).

Jammer genoeg hebben echter nog niet zo veel allochtone studenten hun weg naar deze opleiding gevonden. Misschien komt dit wel door onwetendheid over de mogelijkheid tot verder studeren in ons CVO? Laat dit artikel een extra drijfveer zijn om meer inlichtingen te vragen en wie weet... je in te schrijven!

Marjanne De Cuyper

Afgestudeerden HBO5 Boekhouden en Rechtspraktijk schooljaar 2010-2011



Achter de schermen

Peter doet het weer

Peter Venmans, sinds jaar en dag lesgever Spaans aan het CVO maar ook actief als essayist, heeft net een nieuw boek uit. Het heet Het derde deel van de ziel en gaat over 'thymos'. Wij vroegen hem om wat uitleg.

Wat is dat eigenlijk voor iets raars, 'thymos'?

'Thymos' is een oud Grieks woord dat voorkomt in de heldendichten van Homerus. Zo wordt van de held Achilles gezegd dat hij over veel thymos beschikte. Dat wil zeggen: hij was dapper, strijdvaardig, hij bezat een innerlijke kracht die hem tot grootse daden dreef.

Een boek over de Griekse oudheid, dus?

Nee, toch niet. De Grieken vormen het vertrekpunt maar eigenlijk gaat het om een filosofisch essay waarin ik thymos actualiseer. Ik ben er namelijk van overtuigd dat ook wij moderne mensen nog thymos bezitten. Wij kunnen ook nog, net als Achilles, woedend worden omdat

er onrecht is. Kijk maar naar de beweging van de 'indignado's' die in Spanje begonnen is. Maar ook in ons persoonlijke leven zijn er dingen die we belangrijker vinden dan puur plezier.

Erg filosofisch... Het zal wel een heel ingewikkeld boek zijn?

Ik hoop van niet. Ik heb echt mijn best gedaan om zo eenvoudig mogelijk te schrijven over iets wat op het eerste gezicht misschien ingewikkeld lijkt. Dat was de uitdaging. De eerste lezers zijn in elk geval erg enthousiast. Daar ben ik heel blij om...

Peter Venmans, Het derde deel van de ziel. Over thymos is uitgegeven bij uitgeverij Atlas (Amsterdam/Antwerpen).

Peter Venmans
HET DERDE
DEEL VAN
DE ZIEL
Over thymos

CVO aan de dop!

Op elke verdieping en voor het secretariaat zie je ze staan, grote kartonnen dozen met de oproep "GSM's hier". Waarom? Hachiko, de organisatie die epilepsiehonden en hulphonden voor blinden opleidt, zal het in dank aanvaarden.



Goede dopjes

De opleiding van één hulphond kost Hachiko ongeveer €16.000 (training honden, aankoop puppy's, voeding, dierenarts, enz). Hachiko ontvangt hiervoor geen subsidies, maar is afhankelijk van giften en sponsoring. Hachiko zamelt lege inktcartridges en oude gsm's in. Hoe meer we er inzamelen, hoe hoger de vergoeding die Hachiko hiervoor ontvangt. En een heel goede reden om eindelijk die flashy nieuwe gsm te kopen...

Schrijf je nog altijd enkel met pen en papier, en denk je dat de afkorting voor gsm staat voor 'Gemeen Stralings-Machientje'? Geen nood! Je kan toch nog iets doen voor een verwante organisatie: het Belgisch Centrum voor Geleidehonden is immers gestart met een dopjesactie. Dit initiatief bestaat uit de verkoop van ingezamelde plastic dopjes aan een recyclagebedrijf dat er duurzame paletten van maakt.

Als alle cursisten meedoen, kunnen we in mum van tijd een heuse CVO-geleidehond sponsoren! Drink je in de les een flesje water? In de pauze een Cola? Drop het dopje dan in de verzameldoos aan het secretariaat! Het is wel belangrijk dat enkel goede dopjes ingezameld worden. Je zit altijd goed als je enkel plastic schroefdopjes van drankflessen verzamelt.

Als je je goede daad voor 2011 nog niet vervuld had, is dit je gouden kans. De winter komt eraan: we zullen alle warme harten hard nodig hebben...

Meer info vind je op www.dopjesactie.be en www.hachiko.be.

An Vanbiervliet

Werken voor een goed doel helpt!

Met Annelies in Jaipur

Terwijl de meeste leerkrachten in de vakantie op hun luiere krent zaten, trok collega Annelies Verrycken (Informatica) voor een maand naar het verre India. Niet om er een rondreis te maken, maar om les te geven aan leerkrachten in een sloppenwijk in Jaipur, de hoofdstad van de noordelijke deelstaat Rajasthan. Er was ook een speciale reden. Annelies heeft een kindje 'geadopteerd'. Ze zou het voor het eerst in levenden lijve zien.

Hoe ben je in Jaipur terechtgekomen en dan nog in een armzalige buurt?

Ik speelde al jaren met het idee om vrijwilligerswerk te doen en besloot de daad bij het woord te voegen. Na een gesprek met Riet van de Leuvense vzw Opus III wist ik dat ik naar de wijk Hasanpura moest, een gebied dat door de Indische overheid niet eens erkend wordt.

Je hebt er bewust voor gekozen om geen les te geven aan kinderen, maar aan leerkrachten. Vanwaar die keuze?

De meeste leerkrachten daar zijn zelf laaggeschoold. De kennis die ze opgestoken hebben, kunnen ze op hun beurt doorgeven aan de kinderen. Op die manier bereik je op korte termijn een grotere doelgroep. Ik heb trouwens meer gedaan dan lesgeven. Zo hielp ik de jongens van het internaat met schrijf- en leesvaardigheid Engels. We hebben meer dan 1000 boekentasje's gevuld met leerboeken en op Independence Day kreeg elk kind een zakje met sweets.

Wat heeft het project met jou gedaan?

Het klinkt cliché, maar ik heb een identiteitscrisis meegemaakt en ik ben



er nog altijd niet uit. Ik heb schrijnende toestanden gezien: kinderen met huidproblemen, misgroeide ledematen, etterende oogjes,... Zoiets laat je nooit meer los. Als je die mensen dan, jong en oud, een beetje hoop kunt geven, terwijl de corruptie overal om zich heen grijpt, dan ben je volgens mij goed bezig. Werken voor een goed doel helpt echt wel.

Wie meer wil weten over Opus III kan terecht op de website www.opusiii.be

We geven ook nog even mee dat de afdeling Informatica van het CVO Leuven-Landen drie kinderen in Hasanpura sponsort en dat de opbrengst van CVO zingt en swingt gedeeltelijk naar dit project gaat.

Mark Michiels

Workshop creatief schrijven

Eind juni, de cursisten vertrokken, de attesten uitgedeeld en iedere dag komt de zomer een beetje dichterbij.

Voor Sandra Aerts (NT2) en Muriel Kerrels (Frans) is dit het uitgelezen moment om de collega's te prikkelen met een workshop Creatief schrijven. En met succes, want de hele voormiddag lang borrelen

woorden, zinnen en heel mooie woorden zomaar op. Deelnemster Hilde Hennen (NT2) verwoordt het zo:

Ik had nooit gedacht dat ik inspiratie zou vinden in 1. een tekening van een collega 2. wekkergetik 3. vreemde muziek 4. niknakjes met appelsap en 5. een vergeten verfilmd verhaal - maar de alchemie deed zijn werk, in een vroege klasje in Kessel-Lo, en daarom schrijf ik alleen nog maar: bie-dankt, leuke collega's, en ook: ga zo maar door, schabellekes, dit is het juiste spoor!

Personalia

Leen Lutters (Arabisch) is bevallen van Elias, Loes Waegemans (Grafische Technieken) kreeg ook een zontje, Rien. Lea De Bie (Informatica) kreeg een prachtige kleindochter, Abigail.

Colofon

Redactie: Marjanne De Cuyper, Dorinda Dekeyser, Marleen Eyben, Mark Michiels

Foto's: Bert Bakkers, Fotografie 1, Akiko en Taishi Kubota, Veronique Minten, Fons Vanderloock, Karen Verheyden, Annelies Verrycken

Lay-out: Karen Verheyden

Werken mee aan dit nummer: Katty Brouckmans, Johan Bruyninckx, Lea De Bie, Marjanne De Cuyper, Dorinda Dekeyser, Hilde Hennen, Katty Jaubin, Veronique Minten, Frank Snijkers, Trees V., An Vanbiervliet, Peter Venmans